



**KINGDOM
CULTURE**
MINISTRIES



KINGDOM CULTURE BIJBELSCHOOL



Word in 13 donderdagavonden ondergedompeld in apostolisch, bijbels onderwijs over de cultuur van Gods Koninkrijk in jouw leven. Het zal je leren om te wortelen in je identiteit in Christus en in het ontwikkelen van je bovennatuurlijke gaven!

KRACHTIG BIJBELS ONDERWIJS

Kingdom Culture Bijbelschool is een gratis parttime Bijbelschool die erop gericht is om jou te helpen meer van Gods Koninkrijk te zien doorbreken in je leven. Door krachtig bijbels onderwijs vanuit de vijf cultuurpijlers van Gods Koninkrijk word je toegerust, uitgedaagd en geactiveerd om te wandelen in het bovennatuurlijke. We willen dat je het hart van God de Vader leert ontdekken.

JARNO VAN DIJK

Jarno is getrouwd met Liesbeth en ze hebben twee kinderen, Jefftha en Micha. Samen met zijn vrouw Liesbeth is hij oprichter van Kingdom Culture Ministries. Een apostolische bediening die in binnen- en buitenland kerken en organisaties versterkt door middel van spreekbeurten, trainingen en conferenties. Hun missie is de Kerk op te bouwen en toe te rusten. Om Haar te helpen opwekking te ervaren en door reformatie van binnen-uit naar buiten de wereld te laten zien dat Jezus leeft! Tijdens zijn bediening ontvangen veel mensen profetische bemoedigingen en gebeuren er tekenen en

wonderen die het woord bevestigen.

CEES BOTS

Cees Bots is importeur en distributeur van mode kleding uit het Verre Oosten en vader van drie kinderen en hij heeft vier kleinkinderen. Naast zijn werk is zijn passie het tot herstel zien komen van het gebroken menselijke hart door de onvoorwaardelijke liefde van God. Hij geeft regelmatig Heart Clinics waarbij mensen tot diep herstel komen.

TOM DE WAL

Tom is getrouwd met Femke en samen hebben ze een zoon, Matthew. Tom geeft leiding aan stich-

Dat je tot herstel komt en groeit in geloof en karakter. Je zult bijbelse principes leren toepassen in je dagelijks leven en groeien in het bovennatuurlijke leven met de Heilige Geest.

De meeste lessen zullen worden gegeven door Jarno van Dijk, daarnaast zullen er een aantal gastdocenten komen waaronder Cees Bots, Tom de Wal en Matthew Helland.

ting Fronrunners en heeft een sterke boodschap over geloof. Hij reist en spreekt in kerken en bijbelscholen. Ook door media bereiken ze mensen in binnen- en buitenland.

MATTHEW HELLAND

Matthew is getrouwd met Femke en samen hebben ze vier kinderen. Matthew geeft leiding aan een gemeente in Amsterdam, doet evangelisatiewerk op de wallen en reist de wereld rond om mensen te trainen in profetie en genezing. Hij heeft een geweldige ontspannen en creatieve manier om mensen mee te nemen om de stem van God te verstaan.



CULTUUR PIJLERS

De vijf cultuurpijlers die de inhoudelijke basis vormen van deze school zijn:



**GENADE
& LIEFDE**



**BOVEN-
NATUURLIJK
LEVEN**



**LEVEN
DOOR GELOOF**



VRIJGEVIGHEID



**EXCELLENTIE
& EER**



GETUIGENISSEN



Tijdens de Kingdom Culture Bijbelschool heb ik veel geleerd. Zo heb ik nieuwe inzichten gekregen over het oude en nieuwe verbond, identiteit, autoriteit en de leer van het opleggen van handen. Ik vond het bijzonder hoe we uitgedaagd werden om actief met de leerstof aan de slag te gaan. Jarno zei een keer tijdens een dienst dat doctrine gekoppeld is aan geloof. Wat dat betreft is mijn geloof groter geworden omdat ik meer en meer ben gaan beseffen hoe goed God is en wat zijn plannen met ons zijn. Had ik echt niet willen missen.

Jaap Meerdink



Al jaren liep ik met een aandoening die ervoor zorgde dat er bloed uit mijn navel kwam en dat ging gepaard met pijn. Ik had er vaak voor gebeden, maar geen doorbraak ervaren. Tijdens de bijbelschool heb ik echt geleerd om vanuit geloof te leven en autoriteit te nemen. Toen er weer veel pijn kwam heb ik gedaan wat ik heb geleerd en God heeft me totaal genezen! Ik ben bij de dokter geweest en hij kon niks meer vinden. Prijs God!

Felicia Daniel

‘Je hart zit waar je portemonnee zit’ oftewel ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’ [Mat. 6:21].

Dat was de uitspraak waar Jarno op een avond van de Kingdom Culture bijbelschool mij mee confronteerde. Dit vond ik niet fijn. Het bracht mij in een flits terug naar mijn kindertijd toen het geld ‘uit je zakken’ werd gepraat tijdens het collectepraatje. Toch vond God dit een belangrijk onderwerp in mijn leven. Hij heeft mij vrijgezet en heeft mij getransformeerd in mijn denken om Hem ook hierin te vertrouwen.

Christiaan Hiemstra





INFORMATIE & OPGAVE

Data: elke donderdagavond in

September [3, 10, 17, 24]

Oktober [1, 8, 15, 22, 29]

November [5, 12, 19, 26]

Locatie: Galvanistraat 23, Nijkerk

Tijden: 19.15 uur inloop koffie en thee,
19.45 uur start met aanbidding en rond
22.00 uur is het einde.

Kosten: gratis, er zullen offers opgehaald
worden zodat iedereen kan komen en kan
geven naar vermogen.

De bijbelschool is gratis, maar we verwachten wel een commitment bij aanmelding dat je ook daadwerkelijk alle 13 avonden aanwezig zult zijn m.u.v. plausibele redenen zoals ziekte.

We vertrouwen erop dat dit zal worden gerespecteerd.

AANMELDING VIA

WWW.KINGDOMCULTURE.NL/BIJBELSCHOOL



Stichting Kingdom Culture Ministries

Tel: 06 22 14 56 06

Email: info@kingdomculture.nl

WWW.KINGDOMCULTURE.NL

